



## Juletræer og pyntegrønt

Anlæg af juletræ- og pyntegrøntkulturer er et godt alternativ til landbruget. Men det er også en tillidssag, som kræver, at De får god rådgivning og har en stor faglig ekspertise i ryggen.

Hos Hedeselskabet har vi projekteret, plantet, vedligeholdt og solgt fra tusindvis af hektarer med juletræer og pyntegrønt.

Det giver vore kunder den størst mulige sikkerhed for et godt økonomisk udbytte - uden overraskelser undervejs.

Kontakt Hedeselskabet og få et konkret tilbud på anlæg af Deres juletræ- og pyntegrøntkulturer.

### Lokalkontakt:

Skovfoged N. Nielsen  
Telefon 98 29 60 18  
Biltelefon 30 86 22 28 eller:

**HEDESELSKABET**



Nordjyllands skovdistrikt  
Nyhavnsgade 6, 9100 Ålborg  
Telefon 98 12 14 77

L O D S E J E R S A M M E N S L U T N I N G E N

## HAMMER BAKKER



**ÅRSSKRIFT 1997**



## Gå i banken uden at gå hjemmefra!

Har du en PC'er og et modem, kan vi nu tilbyde ON-LINE opkobling til os via PC-Service.

PC-Service er ikke kun en hurtigere og nemmere måde at klare de daglige bankforretninger på, men i høj grad også et godt værktøj for alle, som ønsker altid at have det totale overblik over privatøkonomien.

Ring eller kom ind og få mere at vide om PC-Service.



 **Nørresundby Bank**

-den lokale bank

### Arsskrift for Lodsejersammenslutningen for Hammer Bakker.

Formand:

Tage Kragbak, Ørndal, Vesterbæk 45,  
9310 Vodskov.

Tlf.: 98 29 69 99

Næstformand:

Werner Davidsen, Brødlandshus, Søjusevej 85,  
9310 Vodskov.

Tlf: 98 28 66 22

Kasserer:

Svend Nielsen, Søjuset, Søjusevej 62,  
9380 Vestbjerg.

Tlf: 98 29 65 08

Sekretær:

Niels Andreasen, Den Røde Gård, Den Røde Gårds Vej 2  
9310 Vodskov.

Tlf: 98 29 30 02

Bestyrelsesmedlem:

Werner Kindberg, Mølbjergvej 21,  
9380 Vestbjerg.

Tlf: 98 29 68 18

Redaktør:

Ebbe Gotfredsen, Store Stapis, Hammergej 48,  
9381 Sulsted.

Tlf: 98 26 22 03

Fax: 98 26 27 70.



INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING.

Lodsejersammenslutningens ordinære generalforsamling finder sted

mandag, den 20. april 1998 kl. 19.00 på Sulsted Kro.

Dagsorden:

1. Valg af ordstyrer.
2. Formandens beretning om sammenslutningens virksomhed i det forløbne år.
3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse, herunder forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og en suppleant.  
På valg som bestyrelsesmedlem er:  
Niels Andreasen  
Svend Nielsen  
Tage Kragbak  
På valg som suppleant er:  
Niels Christian Nielsen.
6. Valg af revisor.  
På valg er  
Niels Nielsen.
7. Fastsættelse af kontingent for indeværende år.  
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på kr. 100.
8. Eventuelt.

I forbindelse med generalforsamlingen vil kaptajn J. K. Kristoffersen ved Jægerkorpset komme og holde foredrag om den del af Jægerkorpsets virke, som berører Hammer Bakker.

Der vil blive lejlighed til at købe kaffe, te, øl og vand samt et stykke mad.

Med venlig hilsen

Tage Kragbak

Oprydning af Hammer Bakker i 1998.

Atter i år gennemføres oprydning af Hammer Bakker. Lodsejersammenslutningen har truffet aftale med Aalborg Kommune om, at der opstilles tre containere på parkeringspladsen ved Brødland i perioden:

Mandag den 11. - mandag den 18. maj 1998.

Belært af erfaringen fra sidste år, hvor affaldet blev afleveret usorteret i containerne, og hvor vi derfor måtte tømme disse igen for at sortere affaldet, vil der kun være åbent for aflevering af affald dagligt fra kl. 1700-1800. I den mellemliggende tid vil containerne være aflåst.

De tre containere vil være afmærkede for hvilken type affald der kan lægges i hver af disse, hvilket man venligst bedes respektere.

Det vil være muligt at få affaldsposer udleveret, enten hos Werner Davidsen i Brødland eller hos Ebbe Gotfredsen i Stapis.

Oprydningen markeres ved, at deltagere samles på Brødland Parkeringsplads lørdag den 16. maj 1998 kl. 1330.

Der ryddes primært op langs vejene i bakkerne, men hvis nogen er vidende om større mængder affald inde i bakkerne, bedes man oplyse Ebbe Gotfredsen herom på telefon 98 26 22 03.

Samme sted kan man henvende sig, såfremt man vil give en hånd med på oprydningslørdagen.



### Mindesten i Hammer Bakker.

Hammer Bakker og nærmeste omegn rummer ganske mange mindesten. Disse skal minde os om voldsomme hændelser, foretagsomme mennesker som har virket i bakkerne, historiske steder, berømte mennesker som er født og opvokset i bakkerne m.v. Mange af mindestenene er idag forsvundet og glemt fordi væksten i bakkerne har opslugt dem. Den vækst vi netop mindes om skyldes de pågældende personer. I det efterfølgende vil vi fortælle om nogle af disse mindesten og de slægter og personer som de skyldes. Måske nogle af bakkernes beboere tidvis kan finde vej til de "glemte" mindesten.

### Helene Kilde.

I nordkanten af Hammer Bakker, tæt vest for hvor den gamle Kongevej forlader bakkerne for at fortsætte mod nord forbi Bilidt kro og videre mod Skarvad bro, og ca. 200 meter syd for Hammer Gård, lå i fordums tid Helene Kilde.

Ingen kan kende til kildens oprindelse, da den er opstået i forhistorisk tid, altså i hedensk tid. Således må man ene basere sig på overleveringer om kildens historie.

Evald Tang Kristensen skriver i sin bog om "Danmarks Helligkilder", at han har hørt om to navne på kilden: St. Helene kilde, St. Eriks kilde (Jærrigs Kjåald).

I Hedins bog om Hammer Bakker, oplyser han, at sognepræsten på Hammergård, magister Jens Hendrichsen Stampe i 1735 oplyste, at der: "sønden for dette Stæd skal i forrige Tider have været en Lægdoms- eller Sundheds Kilde, kaldet Helenæ-Kilde, som nu er forstopped". Han nævner tillige at der skal have stået et stort kors, som præsten på Hammergård, magister Thomas Galschyt lod borttage den 29. Oktober 1603. Traditionen fortæller, at Hammergård brændte natten efter.



St. Helene kilde har været udtørret i mange århundreder, men stedet hvor den har ligget er idag markeret af en mindesten, som Aalborg Amts Historiske Selskab lod opsætte i 1933. Den mindesten kan beses den dag idag, og den repræsenterer således et af bakkernes ældste mindesteder.



### Mindestenen over statsminister Henrik Stampe.

Aldeles gemt og glemt står der en stor mindesten over generalprokurør og statsminister Henrik Stampe på vestsiden af den nu lukkede præstevej mellem Hammergård og Hammer Kirke. Stenen står på det sydøstre hjørne af diget ind til Hammergård. Den blev rejst af Historisk Samfund så sent som i 1947. Baggrunden for stenen rummer særdeles megen historie fra Hammer Bakker i 16- og 1700-tallet. At den gamle præsteslægt Stampe overhovedet kom til Vendsyssel skyldtes, at Baron Ejler Holck på Holkenhavn i 1664 fik patronatsretten til Hammer og Sulsted kirker. Hans hovmester på Holkenhavn var på det tidspunkt den lærde magister Henrich Jensen Stampe. Han fik tilbudt kaldet som sognepræst i Hammer Kirke med annekser, hvilket han accepterede. Den 28. juli 1675 blev han ordineret.

Pastor Henrich Stampe var en betydelig mand, som var velkendt i kongehuset og som havde sin gang bl.a. hos enkedronning Sofie Amalie på Dronninglund. Henrich Stampe døde i 1711 og blev efterfulgt af sin søn Jens Stampe som sognepræst i Hammer sogn med annekser. Han var født i 1682, blev student fra Kathedralskolen i Aalborg i 1700, og teologisk kandidat i 1702. I 1708 tog han magistergraden. Jens Stampe blev den 12. april 1712 gift med Christiane Amalie Thestrup datter af Aalborg bispen Frants Thestrup og Else Mule.

Den 29. januar fødtes Henrich som blev opkaldt efter sin farfar. Han drog til Aalborg for at få sin studentereksamen ved Kathedralskolen hvilket skete i 1728. Han tog teologisk embedseksamen i 1731, og studerede herefter filosofi og jura, alt sammen i København. Han blev konrektor i Aalborg i 1734, men tog på udenlandsophold i årene 1737-40. Hjemkommet til Danmark blev han professor i filosofi i 1740. Derpå blev han generalprokurør og professor i jura i 1753. I 1784 blev han statsminister. Jens Stampe døde den 10. juli 1789 uden at efterlade sig nogen børn.



Det skal bemærkes, at hans gerning i København fandt sted i de bevægede år hvor Dronning Caroline Mathilde afsættes som dronning, og Struense og Brandt fjernes fra regeringsmagten. (1772)

Stampernes virke i Hammergaard kom til at vare fra 1675 til 1733, i 58 år. Begge præster af Stampeslægten ligger begravet i Hammer Kirke.



"Porten" til Hammer Bakker.



I mange århundreder forløb indkørslen til Hammer Bakker fra syd over Loftbro forbi Langebrokro. Den fulgte således den gamle Kongevej. I begyndelsen af dette århundrede ændrede det sig ganske. Kongevejen var gået af brug ved etableringen af de nye landeveje vest og øst om bakkerne, og Vodskov var efterhånden vokset til at blive en by af nogen størrelse. I 1910 var Vodskov kirke blevet taget i brug, og vejen ind i bakkerne gik ind i bakkerne netop ved kirken. En væsentlig indflydelse på denne udvikling skyldtes sagfører Olesen. Og det var også ham der i 1926 fik bragt denne vandreblok fra fundstedet i Storedalen og ned til stedet hvor den idag står. I Hedins bog om Hammer Bakker

står der, at "det var sagfører A. Olesen, skaberen af Hammer Bakker, vogteren og bevareren af de traditioner, der kendes og billiges af enhver, der nu færdes heroppe, som i året 1926 fremdrog denne gigantiske fjeldblok.."

Stenen skulle minde os om fortidens liv og virke i bakkerne, og den skulle samtidig markere "Porten" til Hammer Bakker.

Under en indhugget hedelærke bærer stenen følgende indskrift:

"I porten - for os og vore fædre - stå denne sten - Hammer Bakker at hædre".







Malvina Steensdatter Blicher's gravsten.

På Sulsted kirkegård, tæt vest for kirken, står en stor gravsten som idag er fredet. Det er gravstenen over Steen Steensen Blichers elskede datter Malvina og hendes mand Rasmus Schade Berg.

Deres liv begyndte lyst og lykkeligt, men endte trist og ulykkeligt med modgang og sorg.

Malvina blev født den 5. november 1818 i Randlev, og hun kom til at vokse op i Spentrup Præstegård. Som 15-årig blev hun forlovet med en student fra Randers, Edvard Christensen, men han døde samme år til Malvinas store sorg.

På Spentrup Præstegård var der i 1838 kommet en ung forpagter, Rasmus Schade Berg. Med ham blev Malvina gift samme år, og allerede året efter fik de deres første søn som blev opkaldt efter hendes afdøde første forlovede Edvard.

Den 26. marts 1848, netop hvor Danmark kom i krig om Slesvig, døde Steen Steensen Blicher, og Malvina og Rasmus måtte fraflytte præstegården. Da de ikke havde noget sted at flytte hen, blev deres indbo sat på auktion den 2. maj, og solgt for 163 rdl. I en tid er de sporeløst forsvundet, men ca. 1855 er Rasmus blevet forvalter på Aagaard ved Fjerritslev. I 1857 ansætter ejeren af Kokkedal Rasmus som forpagter på Livøgaard og teglværket samme sted. Familiens liv på Livø har været særdeles sølle og fattigt, og dertil aldeles afsondret.

Efter et par år på øen, bryder familien atter op idet Rasmus var blevet forvalter på Dybvadgaard. De købte et lille hus i Skæve, som de dog snart atter måtte sælge, og snart efter mistede Rasmus sin forvalterplads. Omkring 1862 blev Rasmus Schade Berg arbejdsmand på Bjørumgaard, og han og Malvina og deres yngste søn, som var åndsvag, flyttede ind i Bjørumgaards forvalterbolig "Lindbækhuset" på Vestbjerg kær.

I dette hus i Vestbjerg kom de så til at tilbringe deres sidste hårde år. Malvina var begyndt at drikke, og det fortaltes, at deres åndsvage søn, som gik under kælenavnet "Sprøts", ofte blev sendt til hokeren i Sulsted efter brændevin til forældrene.

Netop som Malvina var igang med juleslagtingen den 23. december 1874, faldt hun om og var død. Slidt op af modgang og et sorgtyngt liv, 56 år gammel.



Rasmus Schade Berg levede endnu en del år. Da Malvina var død, fraflyttede han huset i Melsted og flyttede til propritær Julius Glerup på Agdrupgaard. Han kom også en del på Brdr. Bendtzens købmandsgård ved pontonbroen. Rasmus var blevet en dranker og han kom tidvist i konflikt med politiet. Han døde på et fattigt værelse i Algade i Aalborg den 26. august 1878, og også hans forpinte sjæl fandt hvile på Sulstedkirkegård, ved siden af hans elskede Malvina.

Den statelige gravsten, eller nærmere mindesten blev rejst af købmand Georg Bendtzen i Aalborg. Han kom i 1923 forbi Sulsted kirkegård, da han var ude og køre på sin nye motorcykel. På kirkegården søgte han efter Malvinas og Rasmus Schades gravsted, men fandt det ikke, men den gamle graver kunne huske hvor graven havde ligget, og der lod Georg Bendtzen så den fornemme mindesten opsætte. Stenen svarer ikke til det levned som de to mennesker havde måtte udstå. Over de to navne er indhugget et gammelt romansk soltegn. Sidstnævnte oplysninger er givet mig af Erik Lottrup.

#### Mindesten over sagfører A. Olesen.

Godt gemt af vejen står der en mindesten midt i Hammer Bakker. Lige nord for Brødland, ud for parkeringspladsen ca. 50 meter vest for vejen, rejste borgere i Vodskov en mindesten for den mand, der i dette århundrede vel nok har præget bakkerne mest, sagfører Anders Olesen. Stenen er rejst på den bakke hvor sagfører Olesen tidligere lod bygge en mølle. Sagfører Anders Olesen blev født den 5. september 1854 i Vrensted hvor hans far havde en fæstegård under Børglumkloster. Han kom til København for at studere jura og blev jurist i 1877. Han søgte tilbage til Nordjylland, hvor han blev ansat som fuldmægtig hos sagfører Ingerslev i Nørresundby. Ti år efter sin tilflytning til Nordjylland, købte han i 1887 gården Kikkenborg, der hvor det gamle Kjærs Herredsting havde ligget. Samme år overtog han sagfører Ingerslevs forretning, og med denne også et skovstykke hørende under Skovlund.



Herefter købte Olesen, når lejlighed blev ham givet, stykke for stykke af især den sydlige og østlige del af bakkerne. Og han igangsatte en tilplantning med nåletræer på de erhvervede områder, samtidig med, at han lod dyre- og planteverdenen frede overalt på sine arealer. I 1899-1900 lod han sin bolig "Møgelbjerg" bygge og i 1908 opførtes forpagtergården "Skovgaard". I årene 1906-09 lod han Vodskov Kirke opføre efter tegninger af arkitekt P.V. Jensen-Klint. Sagfører Olesens foretagsomhed kendte ingen grænser, og han kom til at sætte sit store præg på Hammer Bakker.



Inden sagfører Anders Olesen døde den 15. december 1929, havde han borgivet dels Østbjerggaard med et tilliggende på ca. 200 tdr. land, dels andre 200 tdr. land til De Kellerske Anstalter og endelig 200 tdr. land til Dansk Botanisk Forening til naturfredning.

På mindestenen er indhugget: "Minde om sagfører A. Olesens virksomhed i Hammer Bakker".

Mindestenen over Harald Branth på Kishøj.



Tæt vest for den Gamle Kongevej igennem bakkerne står på Kishøj lidt nord for Ørndal, midt i bøgeskoven, en kæmpemæssig sten på fem underliggere. Et lille træskilt ved vejsiden på Kongevejen fortæller, at en sti fører "Til Harald Branths mindesten". På stenen vestside står "Harald Branth til Sdr. Elkjær, 1844-1915", og på den modsatte side står "Taknemmelige elever og venner rejste denne sten".

Harald Blicher Branth blev født den 7. august 1844 på Høstmark som søn af etatsråd og godsejer Arnold Branth og Ephrosyne, født Kalko. Han gik på Aalborg Kathedralskole indtil 1860, og tog derpå en landbrugsuddannelse. I 1864 blev han indkaldt til 5. Dragonregiment i Randers og deltog i krigen i kampene ved Dannevirke og på Dybbøl. Han sluttede sin militære karriere som ritmester.

I 1867 blev Harald Branth landbrugskandidat. I 1873 forpagtede han Sdr. Elkjær af sin far for at overtage den i 1882.

Branth var en af sin tids foregangsmænd. Han opdrættede jysk malkekvæg og han var blandt de første der dyrkede roer. Han opførte læplantning og foretog he-deopdyrkning.

Til Sdr. Elkjær hørte fra gammel tid et stor areal i Hammer Bakkers nordvestlige del, bl.a. det som idag hedder Branths Plantage. Det meste af dette areal lå hen som lyngklædte bakker hvor der kun var få rester af skov, idet det meste var forsvunden som følge af hårdhændet skovhugst.

I 1883 begyndte Branth sit tilplantningsarbejde på ejendommen "Langelund", som hørte under Sulsted Kirkes ejerlaug. Han opkøbte tillige flere ejendomme og arealer, således at hans areal kom op på ca. 200 ha.

Og her gennemførte han en omfattende tilplantning med nåletræer.

På Sdr. Elkjær havde Harald Branth 20-25 elever, og når der ikke var arbejde til dem på gården, blev de sendt på arbejde med tilplantning af skoven i Hammer Bakker.

I 1907 solgte Harald Branth hele sin besætning af køer og hans søn, C.C. Branth, fik gården i forpagtning mens Harald Branth flyttede til København. Under



et ophold på Sdr. Elkjær, døde han den 20. juni 1915. Han blev begravet på Sulsted Kirkegård, hvor hans gravsten er bevaret.

Gamle elever og venner af Harald Branth indsamlede penge til opsætning af en mindesten på "Kishøj", et sted som Branth hold meget af at sidde på, dels for nyde stedets storslåede udsigt, og dels for at nyde udsigten over de nyttilplantede arealer, dem som idag har opslugt det meste af udsigten.



Den 9 tons tunge sten på Kishøj. I baggrunden kan man skimte udsigten mod vest og nordvest. Men også den vil forsvinde om et par år bag opgroende grantræer.

Mindestenen, som er 9 tons tung, blev fundet i en grusgrav i Hasseris. På en blokvoan, forspændt 6 heste, blev stenen ført igennem Aalborg og over pontonbroen, hvor man ængsteligt fulgte transporten i tvivl om broen kunne bære den tunge last. Omsider, den 30. juni lå stenen på sin nuværende plads efter en besværlig transport, der alene havde kostet 6.000 kr.

Den 17. august 1917 blev mindestenen afsløret under overværelse af ca. 200 mennesker. Statskonsulent Axel Appel fra Arhus holdt en mindetale og afslørede derpå stenen.

Haradt Branth var blevet gift med Augusta F. Lunn i 1873. De fik 5 børn. Sønnen C.C. Branth overtog plantagen som han ejede indtil 1951 hvor han solgte den til handelsminister Aage L. Rytter, mens enken solgte Sdr. Elkjær i 1917 til et konsortium, som senere udstykkede noget af den gamle storgård med rødder langt tilbage i historien, i de 16 husmandssteder som ligger på Milebakken.

#### Aage L. Rytters gravsten.

Ikke langt fra "Rytterstuen" i den nordvestlige del af Hammer Bakker, ligger der, helt usædvanligt, en ganske almindelig gravsten. Under denne er urnen fra såvel Aage L. Rytters som hans hustrus bisættelser nedsat.

Rytter havde købt Branths Plantage af C.C. Branth i 1950. Aage L. Rytter var født i 1901 nord for København. Han boede i Hellerup.

Han var en særdeles dygtig erhversmand, hvor han især i tobaksindustrien havde gjort karriere. I 1945 blev han indvalgt i Folketinget. I 1951 indtrådte han i direktionen for bryggeriet Tuborg og samme år blev han handelsminister.



Som nævnt købte han Branths Plantage, som endnu i 1950 bar store spor af tyskernes huseren i Hammer Bakker. Tyskerne, som havde haft kvarter på Sulsted Centralskole, havde brugt bakkeområdet som øvelsesplads, og vi kan endnu idag kan finde sporene af en skydebane samt af deres skyttegrave og løbegrave. Desuden havde de foretaget omfattende skovhugst af bøgetræer til generatorbrænde og nåletræer til faskiner til de omfattende feltbefæstningsarbejder på Vestkysten.

Rytter var en stor naturelsker, og han igangsatte et stort arbejde med reetablering af skovområdet. Med skovrider Sven Larsen, Tolne og plantør Simon Nielsen som ledere, gennemførtes i de følgende år et omfattende plantningsarbejde samt en natur- og vildtpleje i plantagen. Småsøer blev genetableret og den udtørrede Pebermose blev genskabt som et søområde, idet man anlagde en dæmning øst for mosen.



Tilplantningen af et område ved Spindebakken, ikke langt fra Dal plantørbolig, hvor man lukkede en vej der førte ind til nogle småparceller som fra gammel tid havde hørt til gårdene i Sulsted, udløste en kortvarig men voldsom strid med lodsejerne i Sulsted. Området var på ca. 10 ha, og en af lodsejerne var Præstegården hvor sognepræsten havde ret til at skove 30 rummeter brænde om året.

Sognepræsten samlede de krænkede lodsejere, og de krævede den lukkede og nu med ege tilplantede vej genåbnet senest den 20. juni 1953. Skete det ikke, ville de tage sagen i egen hånd. Og således gik det, at Rytter ikke føjede sig, og en halv snes lodsejere, med præsten i spidsen, derpå rykkede 500 nyplantede egetræer op, hvorpå de med en traktor genskabte den lukkede vej ved rendyrket selvtægt.

Sagen gik i hele landets presse, omtalt som "Rytterfægtningen ved Sulsted", gengivet i humoristiske vendinger. I slutningen af juni måned 1953 mødtes de stridende parter på udflugtsstedet Hammerhus i nordkanten af bakkerne. Her var Aage L. Rytter og hans kone, skovrider Sven Larsen fra Tolne og landsretssagfører Poul Svanholm fra Aalborg mødt frem, for at møde Sulstedpræsten og de mange krænkede lodsejere fra Sulsted. Sagen blev forliget, og lodsejerne kunne igen bruge vejen indtil videre. Alle var tilfredse, og Rytter levede i fordragelighed med Sulstedborgerne til sin død i 1961.

Arvingerne - Poul, Jytte og Anne - drev plantagen videre og fortsatte traditionerne omkring "Rytterstuen" indtil de solgte det store skovområde til Hedeselskabet i 1987. Rytterstuen er idag feriebolig for Hedeselskabets personale.

Historierne om Harald Branth og Aage L. Rytter er indsamlet af Erik Lottrup, Vestbjerg.





Frantz Henningsens tegning på Aalborg Stiftstidendes bagside om "Rytterfægtningen ved Sulsted den 23. juni 1953.

## KURT'S SAVVÆRK/ TØMMERHANDEL

v Kurt Jensen · Søhusevej 54 · Hammer Bakker · 9380 Vestbjerg · Tlf 98 29 70 16



TRÆ købes, evt. på roden, også mindre partier.

OPSKÆRING af tømmer.

SALG af tømmer, brædder og lægter direkte fra savværket.

Fredag kl. 12.00 - 18.00

Lørdag kl. 08.00 - 12.00

eller efter aftale på tlf. 98 29 70 16

(bedst mellem kl. 18 - 20).



Brømlandshuset, fotograferet i 1976. Dette hus er nok det mest karakteristiske i Hammer Bakker. Det har udskud i begge husender, kaldet "tasker". Det menes at være ca. 200 år gammelt. Idag forneemt istandsat af nuværende ejere, Werner og Hanne Davidsen.