

ENERGILÅN

til kun
4,85%

Pulje:
100
mio. kroner



Rentesats pr. 250310. ÅOP 5,6%

Ring 98 70 49 00
eller se mere på
www.norresundbybank.dk



NØRRESUNDBY BANK

Vestbjerg afdeling · Tel. 98 70 49 00

LODSEJERSAMMENSLUTNINGEN

HAMMER BAKKER



ÅRSSKRIFT 2009



HedeDanmark har over 140 års erfaring med skov- og landskabspleje. Vi har plantet over 7000 km læhegn og rejst mere end 10.000 hektar ny skov i de seneste 10 år. Derudover plejer vi 3000 km vandløb i Danmark hvert år.

Vi tilbyder følgende ydelser:

- Pasning, drift og rådgivning i skove
- Skovrejsning
- Læhegn og vildtremiser
- Hegnmateriale og skovudstyr

- Alleer, have- og parkanlæg
- Vandløbspleje og anlæg af søer
- Pleje af grønne områder
- Rådgivning vedrørende jagt, vildt og naturpleje
- Planter til skov, land og park

Kontakt:

Kontakt dit lokale driftscenter for kvalificeret rådgivning tilpasset dine konkrete ønsker og behov. Læs mere om HedeDanmark på www.hededanmark.dk

HedeDanmark
Driftscenter Aalborg
Jellingvej 3
9230 Svenstrup J

Skovfoged Morten Sørensen
Mobil: 4037 5724
ms@hededanmark.dk


HedeDanmark

Lodsejersammenslutningen Hammer Bakker

Bestyrelsen

Peter Østergaard
Tingvej 22
9380 Vestbjerg

Formand

Mail: poe@mail.tele.dk

Tlf. 2943 1632

Claus Leth Bak
Hammerhusvej 20
9381 Sulsted

Næstformand/sekretær

Jagtudvalget

Mail: clb@iet.aau.dk

Tlf. 3031 0944

Martin Søndergaard
Tandal 15
9380 Vestbjerg

Kasserer

Mail: MS15@os.dk

Finn Nielsen
Søhusevej 46, Hammer Bakker
9381 Vestbjerg

Medlems- og festudvalg

Mail: ideonskovbutik@hotmail.com

Tlf. 9638 3033

Jens Østergaard
Østerbæk 35
9310 Vodskov

Jagt- og festudvalg

Mail: jens.oestergaard@dlgmail.dk

Tlf. 9826 5600

Henriette Kragbak
Ørndal
Vesterbæk 70
9310 Vodskov

Medlemsudvalg og Webmaster

Mail: kragbak@tdcadsl.dk

Tlf. 2165 7172

Årsskriftets redaktør

Henriette Kragbak

Advokataktieselskab
Kragbak & Olesen

Gabelsgade 5, 9000 Aalborg
Tlf. 9631 8800

advokat@kragbak-olesen.dk
www.kragbak-olesen.dk

FORSVARSADVOKATER
ERHVERVSADVOKATER · FAMILIEADVOKATER



Formandens beretning ved den ordinære generalforsamling den 9. marts 2010 på Sulsted Kro

Velkommen til Lodsejersammenslutningens ordinære generalforsamling for året 2009.

Generalforsamling 2009 var udgangspunktet for et år i foreningen, hvor det klare budskab fra foreningens medlemmer var et ønske om en klar markering af foreningens holdning omkring Aalborg Kommunes planer om udbygning af Engbo og Kastanjebo.

Det blev på bestyrelsesmødet d. 31. marts 2009 besluttet at tage kontakt til Tage Kragbak, som på forhånd havde givet tilsagn om hjælp til foreningen i kontakten til Aalborg Kommune. Midt i juni blev der fremsendt brev til Aalborg Kommune, hvoraf det fremgik, at Lodsejersammenslutningen Hammer Bakker anmodede om at forslagene til udbygning af Engbo og Kastanjebo ikke vedtages. Anmodningen var fremsendt med baggrund i hensynet til Hammer Bakkers landskabelige og rekreative værdier, de juridiske forhold og Aalborg Kommunes troværdighed som vogter af landskabelige og rekreative værdier.

Foreningens holdning blev ligeledes tilkendegivet ved avisartikler i såvel Nordjyske som i Vodskov Avis, samt ved tv dækning i TV Nord.

I starten af september blev der ved brev til Aalborg Kommune og Fredningsnævnet for Nordjylland sydøstlige del yderligere gjort opmærksom på vores holdning. Dette skete med baggrund i vores viden fra det offentlige møde på Vodskov skole d. 18. August, hvoraf det fremgik, at fredningsnævnets beslutning om hvorvidt byggeriet var i strid med den private fredning af området fra 1961 kunne blive den afgørende beslutning. Af denne fredning fremgår det, at fredningens hovedformål er – udenfor det egentlige institutionsområde – i videst muligt omfang at bevare den nuværende landskabelige skønhed.

Fredningsnævnets afgørelse af 1. oktober 2009, blev at dispensationsansøgningen fra Aalborg Kommune ikke kunne imødekommes netop med baggrund i fredningen af området.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til dig Tage, for den store indsats du

har ydet for foreningen i forbindelse med kommunikationen omkring Lodsejersammenslutningens holdning til opførelsen af Engbo og Kastanjebo.

Indlægsholder på generalforsamlingen var Stadsgartner Kirsten Lund Andersen, som gav os et billede af hvordan Aalborg Kommune ser fremtiden for Hammer Bakker. Aalborg Kommune vil i stor udstrækning gerne gøre Hammer Bakker til et mere rekreativt område med større mulighed for at borgerne kan færdes i bakkerne. Det ser tilsyneladende ud til at Aalborg Kommunes syn på bakkerne har en drejning i retning af mere park end natur, hvilket vi som lodsejere må forholde os til. Det store spørgsmål må være hvordan vi, som lodsejere kan være med til at præge udviklingen i Hammer Bakker?

Det er trods alt bedre at være med til at præge udviklingen frem for at prøve at bekæmpe den.

De seneste års dialog omkring en organiseret cykelrute i Hammer Bakker fik i oktober 2009 Aalborg Kommune til at etablere en rute på kommunens areal, hvilket har til hensigt at begrænse cykelløb i den resterende del af Hammer Bakker. Bestyrelsen hører gerne om det har den ønskede effekt.

I løbet af 2009 har der været drøftet hvorvidt kørsel med ATV-køretøjer skal foregå. I henhold til færdselsloven er en ATV klassificeret som en bil, hvorfor en ATV som udgangspunkt skal opfylde bestemmelserne til en bil. Hvis der fortsat er problemer med disse køretøjer hører politiet gerne fra jer.

Militærets færden i bakkerne er gennem de seneste år optrappet væsentlig med udgangspunkt i Camp Hammer. Det har ført til en dialog mellem militæret og Poul Erik Pedersen, for med udgangspunkt i seneste møde af marts 1999 at genopfriske de aftalte vilkår, primært gående på, at der på grusveje kun bør være enkeltkørende køretøjer. Dette møde ser ud til at have båret frugt.

Arrangementerne har det været småt med i 2009, men den 16. maj blev der traditionen tro afholdt "bukketræf" i de skønne omgivelser på "Brødlandhus". Hanne og Werner åbnede endnu en gang dørene for vores morgentræf, hvilket en flok morgenfriske jægere havde taget sig tid til. Der blev på mødet forevist 2 flotte råbukke, hvoraf den største blev præmieret med en gave fra Jægeren & Lystfiskeren.

Vores hjemmeside er nu fuld funktionsdygtig, og kan findes på adressen: www.hammer-bakker.dk

Denne side vil løbende blive udbygget med yderligere information, historik og kommende arrangementer.

Jagtstatistikken er endnu engang udsendt og modtages nu løbende. For at give det bedst mulige billede af dyrenes ve og vel vil jeg gerne opfordre jer til at indsende statistikken som vi i samlet format fremsender til jer sammen med årsskriftet.

Den 28. marts 2010 har Lodsejersammenslutningen Hammer Bakker 20 års jubilæum, hvilket gør året til noget særligt. Hestevognsturen er som første skridt i retning af et større sammenhold tilbage på programmet, og mon ikke året byder på yderligere tilbagevendende aktiviteter.

Til slut vil jeg gerne sige tak til den øvrige del af bestyrelsen og redaktøren for deres veludførte arbejde for foreningen.

Torben Lauridsen
Formand

BYT MED STIHL...

Vi giver kr. 1000,-
for din gamle
motorsav!

Vejledende pris
kr. 3.695,-
Byttepris
kr. 2.695,-
inkl. moms



Lige en tand bedre!

Et supertilbud til dig som bare vil have det bedste. Kom med din gamle motorsav uanset fabrikat og stand..... og gør en god handel!

STIHL MS 250 C-B

45 cm³ • 3,1 hk • 4,7 kg • sværd 40 cm
Lydstyk/Lydeffekt: 99/110 dB(A) ** Vbc: vln 5,7/6,8 m/s **

* K-faktor iht. Rådets direktiv 2006/42/EF = 2 m/s²

** K-faktor iht. Rådets direktiv 2006/42/EF = 2,5 dB(A)

Først til mølle!

Prøv den
hos
fagmanden

**Pj Skov
værktøj**
Thistedvej 100 - 9400 Nørresundby
98 17 27 83

www.skovvaerktøj.dk

Altid
brugte
SAVE
på lager

Ebbe Gotfredsen, St. Stapis

Ebbe Gotfredsen var en af Hammer Bakkers markante personligheder. I dette årsskrift, der er udformet som et mindeskrift om Ebbe Gotfredsen, gøres forsøg på at tegne et portræt af mennesket Ebbe Gotfredsen, der døde den 3. juni 2008.

Ebbe Gotfredsen var født i Gentofte den 13. marts 1935. Med sin interesse for og engagement i forholdene i bakkerne og disses historie slog Ebbe imidlertid rod i dette særlige område af Vendsyssel, og han blev en del af det fællesskab som mange bakkeboer sætter pris på

Militær karriere

Ebbe var af fag officer. Han sluttede sin karriere i forsvaret med rang af oberstløjtnant. I et mindeord i Kristeligt Dagblad beskrives Ebbes karriereforløb således: ”Ebbe Gotfredsen kom efter afsluttet eksamen på Hærens Officersskole i 1962 som premierløjtnant til Dronningens Livregiment i Aalborg. Herefter fulgte et meget varieret tjenesteforløb der også omfattede tjeneste under FN i Gaza fra 1963 til 1964 og en periode som lærer på sergentskolen i Sønderborg. Efter gennemgang af Flyverskolen blev Ebbe Gotfredsen ansat som chef for Hærens Flyvetjeneste i vandel, en stilling han bestred fra 1976 til 1988. Før Berlinmurens fald var han en utrættelig fortaler for en ændring af flyvetjenestens opbygning, så den kunne leve op til nutidens krav, og det var i høj grad hans fortjeneste at der blev indført panserværnshelikoptere i hæren. Fra 1988 til pensioneringen i 1995 var han næstkommanderende ved Dronningens Livregiment og Militærregion”.

For sin tjeneste i forsvaret og under FN blev Ebbe udnævnt til Ridder af Dannebro, og han modtog endvidere en række dekorationer.

På 350-årsdagen for oprettelsen af Dronningens Livregiment, altså den 23. april 2007 modtog Ebbe Dronning Ingrid's Fonds hædersgave. I regimentets soldaterforenings blad er gengivet garnisonschef Orla Kops' tale hvori tildelingen motiveres. I afslutningsordene anføres ”i taknemmelighed for oberstløjtnantens lange og flotte virke”.

Familiemennesket Ebbe.

Ebbe fik aldrig kone og børn. Alligevel havde han et familieliv. Ebbes niece Karen Mikelsons, Klampenborg, har til årsskriftet skrevet denne meget personlige beretning:

”Ebbe var min fars bror – altså min farbror. Jeg er den sidste ud af en børneflokk på tre, og da jeg blev født i 1963, var Ebbe bare en ung mand på 28 år. Jeg har derfor været ganske lille, da han købte St. Stapis. Straks efter at han købte St. Stapis, begyndte mine forældre, sammen med os tre børn, at tage på ferie hertil. Mine tidligste ferieminder stammer herfra. Specielt efterårsferierne blev tilbragt på St. Stapis.

Turen fra København til Nordjylland var dengang en temmelig lang rejse. Der afgik faktisk en færge om natten fra København til Ålborg, hvilket vi indimellem benyttede os af. Et tegn på at rejsen til Nordjylland var ved at være overstået var ”Sulsted Kirke”. Lang tid før man overhovedet kunne se Sulsted Kirke, sad man og spejdede, og den første som fik øje på kirken begyndte altid at råbe: ”Sulsted Kirke, Sulsted Kirke, Sulsted Kirke”, hvorefter hele bilen med alle fem passagerer istemte remsen: ”Sulsted Kirke, Sulsted Kirke, Sulsted Kirke”.

Jeg husker især mange, lange gåture i Hammer Bakker, og for en lille pige med små korte ben var det ofte meget anstrengende, indtil Ebbe fandt på at trække mig med i skoven på hesteryg. Ebbe havde i sin staldbygning nogle heste opstaldet, og en af hestene var en lille hvid pony, som Ebbe fik lov til at låne ud til os. Jeg lærte således også at ride i Hammer Bakker med Ebbe som læremester (berider).

Om efteråret kunne man også være heldig at finde kantareller i Hammer Bakker, og vi var naturligvis ofte på kantareljagt i Hammer Bakker. Vi lærte af Ebbe, hvordan en rigtig kantarel så ud, og ligeledes lærte vi, at kantareller plukkes man ikke - man ”fanger” dem. De gemmer sig nemlig og er svære at finde. Fandt man en kantarel, skulle man sige som en indianer, hvorefter hele familien kom løbende for at hylde ”fangeren”.

Ebbes gæstfrihed var i særklasse. Han diskede op med de mest fantastiske retter, og at han var en ”sukkergris” vidste de fleste. For os børn var det fuldstændig vildt, at man fik lov til at komme hvidt sukker på sit rundstykke om morgenen. Sodavand fik vi også hver dag at drikke til aftensmaden!!! Han havde altid slik liggende i sin bil. Især ”kamelbussemænd” var Ebbes foretrukne valg. ”Kamelbussemænd” var Ebbes udtryk for orange ”flæsk”. Voksne syntes, det var et ganske ulækkert ord, mens børn jublede.

Mine første kortspilsoplevelser var naturligvis med Ebbe. Han lærte os at spille ”Piratbridge”, og af mystiske årsager hed han altid ”Egon”, når han spillede kort. Han var helt utrolig god til at spille kort og hadede at tabe. Det var naturligvis en

kæmpe sejr, hvis man kunne slå Ebbe i kortspil, både i piratbridge, casino eller L'hombre.

At være hos Ebbe i ferierne betød altid sjov og ballade. Ebbe var vovet, fræk, en spasmager, og der ventede altid sjove og uventede oplevelser. Over hans kiste i stuen hang et maleri: "Hjort ved skovsø", og var vi stadig oppe efter kl. 24 blev maleriet taget ned, gemt bag kisten, og et andet blev fundet frem. Dette "kl. 24 maleri" forestillede en nøgen dame siddende i en yndefuld positur. Ingen tvivl om dette "stunt" vakte stor jubel hver gang. Helt ædru har de voksne nok heller ikke været....

Mad, vin, leg, kortspil og morskab fyldte meget i Ebbes liv, men igennem årene blev Ebbe noget mere alvorlig. Han fik desværre sukkersyge, hvilket lagde en noget stor dæmper for hans passion til mad og vin. Han kæmpede for sine mærkesager og gik ikke af vejen for kontroversielle samfundsrelaterede diskussioner. Endvidere blev han i pensionsalderen dybt involveret i diverse historiske opgaver, som førte til flere bogudgivelser.

Da jeg var fyldt 20 år, blev mine forældre skilt, og det satte desværre en stopper for det store familiesamvær hos Ebbe. Min far blev meget hurtigt gift igen. Ebbe brød sig åbenlyst ikke om min fars nye liv og kone, og Ebbe trådte næsten til, som vores nye far. Da jeg i 1986 blev gift (23 år gammel), førte Ebbe mig op ad kirkegulvet i Gentofte Kirke og gav mig væk til min mand Robert. Året efter blev min søster gift, og Ebbe førte ligeledes hende op ad kirkegulvet. Ebbe var uden tvivl temmelig stolt over at have ført to brude op af kirkegulvet. Egentlig også en temmelig stor bedrift, når man tænker på, at han ikke selv fik børn.

Min far døde, da jeg var 26 år gammel, og Ebbe blev på fuldtid min nye far. Jeg havde et dybt, fortroligt og inderligt forhold til Ebbe. Afstanden til Nordjylland gjorde desværre, at jeg ikke mere end et par gange om året kom til St. Staphis, men Ebbe havde heldigvis ofte ærinder i København. Når han så kom til København, boede han hos mig til kæmpestor glæde for mig, min mand og vores tre børn. Ebbe blev naturligvis også fadder til alle mine børn og var givet en slags bedstefar.

At Ebbe ikke er her mere er stadig ganske uvirkeligt. Han er nok den af alle afdøde familiemedlemmer, som jeg savner mest. Han havde altid tid til mig eller lyttede, hvis man var ked af det. Ebbe havde et kæmpe hjerte. Han hjalp altid sin familie, hvis de var ham muligt. Selvom han ikke blev gift eller fik børn, var det mit indtryk, at han alligevel havde et rigt liv med masser af venner og familie. Jeg tror

ikke, at han var ensom - det gav han i hvert fald ikke udtryk for. Da han for nogle år siden blev alvorlig syg, var der adskillige venner og familiemedlemmer, som dagligt trådte til for at hjælpe ham. Det var i øvrigt ganske slemt at være så langt væk fra ham vel vidende, at han dagligt havde brug for hjælp."

Og også en personlig beretning fra Ebbes niece Dorte Munksgaard, Helsingør:
"Ebbe elskede at tumle, lave sjov og drille med et glimt i øjet. Når vi som børn besøgte vores mormor og morfar var alting sjovere og lysere, når Ebbe var på besøg. På ferierne i Staphis blev der altid hygget og lavet god mad. Ebbe tog os med på køretur i Hammerbakker, hvor han kørte op og ned af bakkerne så det kildede i maven, imens han fortalte Halfdans Rasmussens rim og remser. Han kendte også nogle gode steder i bakkerne, hvor vi kunne plukke blåbær. Ebbe havde to heste og jeg havde aldrig prøvet at ride, men brændte for at prøve. Han satte mig op på hesten og sagde at jeg skulle sparke den i siden, hvilket jeg gjorde, og den satte straks i fuld galop og jeg måtte klamre mig til den. Alt imens stod Ebbe og morede sig over det hele.

Igennem mit senere voksenliv besøgte mine forældre og jeg Ebbe, hvor der til staidighed blev serveret lækker mad med dertilhørende drikkevarer. Ebbe arrangerede ofte ture omkring i og Aalborg. Han gik meget op i at finde steder som han mente ville interessere os og fortalte altid spændende historier om stederne vi besøgte. Ebbe var meget gæstfri. Hans familie betød meget for ham. Det fandt jeg især ud af da min søn, Simon, skulle læse på Aalborg Universitet. Han havde problemer med at finde en bolig inden han skulle starte, men Ebbe åbnede straks sit hjem for ham. Yderligere forærede Ebbe ham et skrivebord, en stol og en cykel. Senere, da Simon var flyttet ind til Aalborg, cyklede han ofte ud til Ebbe om søndagen, hvor de spiste frokost sammen og lavede små projekter sammen, herunder et genoptryk af nogle gamle kort over Sulsted og Vestbjerg."

I Hammer Bakker.

Karen Mikelsons og Dorthe Munksgaard har beskrevet Ebbes glæde ved bakkerne. Ebbes interesse for Hammer Bakker viste sig ved at han blev deltager i lodsejer-sammenslutningen Hammer Bakker første bestyrelse. Ebbe var bestyrelsesmedlem i en lang årrække.

Fra første færd blev det en tradition i bestyrelsen at møderne gik på skift hjemme hos bestyrelsesmedlemmerne, og at de blev indledt med middag. Det kan ikke undre at de øvrige bestyrelsesmedlemmer altid så frem til middagen hos Ebbe med stor forventning - og forventningen blev altid indfriet til fulde.

Som bestyrelsesmedlem arbejdede Ebbe ihærdigt for i samarbejde med Beredskabscenter Aalborg at etablere en brandplan for bakkerne, så der kunne sikres tilstrækkelig vejadgang for slukningskøretøjer, og så der centrale steder i bakkerne kunne forefindes brandslukningsmateriel, og sådan at det skulle være aftalt hvilke personer der skulle have ansvar for hvilke dele af bakkerne i tilfælde af brand. Projektet blev dog ikke gennemført. Heldigvis har der ikke været nogen større brand i Hammer Bakker. Ebbe tog også initiativ til de oprydningsdage som i en årrække blev gennemført af lodsejersammenslutningen, så det affald, stort og småt som gennem mange år var blevet smidt i bakkerne, blev fjernet.

Som redaktør af Hammer Bakker Nyt og senere lodsejersammenslutningens årsskrift i fyldte Ebbe ene mand det meste af skrifterne med lokalhistoriske artikler som han selv skrev. Han bidrog også skrifternes indhold i andre år. Lokalt involverede Ebbe sig tillige i Sulsted sogns menighedsråd.



Som historisk interesseret lod Ebbe sin fantasi pirre af den trægenstand der befinder sig på taget af Sulsted Kirkes kor hvor dette slutter sig til skibet. Ebbe nød den tanke - og at provokere med tanken - at figuren forestiller Odin, og at den stammer fra kirkens opførelse og måske blev anbragt dér som en ekstra sikkerhed ved ikke helt at afsværgede de gamle nordiske guder i en tid med intenst kirkebyggeri i landet. Besøg kirken og se figuren på kirketaget. Sulsted Kirke er i øvrigt en meget smuk og enkel landsbykirke med omfattende og spændende kalkmalerier fra 1548 - 12 år efter reformationen. Ved den lejlighed fik Sulstedboerne i hvert fald noget af det gamle, katolske kalkmalerier, måske (også?) denne gang som sikkerhed mod ikke helt at overgive sig til det nye - der denne gang var lutherdommen. Kalkmalerierne kan også ses på www.sulstedkirke.dk. Der kan man imidlertid ikke se Odin eller nogen omtale af denne gamle overgud. Det kan man heller ikke i bogen fra 1997 om Sulsted Kirke.

Hvis man var kommet ind i Ebbes vennekreds, blev man modtaget med glæde på St. Stapris. Havde man besøg af Ebbe, ville man uvægerligt opleve spændende timer i samtale om interessante emner.

Foredragsholder.

Ebbe var en meget benyttet foredragsholder i mange slags forsamlinger. En del foredrag blev holdt i Rotaryklubber. Han var selv rotarianer. Bad man ham om at holde et foredrag til en bestemt lejlighed, sagde han sjældent nej. Hovedattraktionen på lodsejersammenslutningens tiårs jubilæumsgeneralforsamling var et causeri af Ebbe.

Foredragets emne kunne være ønsket af "rekvirenten" eller valgt af Ebbe selv. Ebbes repertoire var vidtspændende. Det omfattede lokalhistorie, personalhistorie, militærhistorie, bredere historiske emner og aktuelle storpoltiske og sikkerhedspoltiske forhold, eksempelvis cocktailen udviklingen i de tidligere sovjetrepublikker i Kaukasus, olierørledning mod vest og Ruslands involvering i Kaukasus. Ethvert emne blev behandlet på grundlag af meget stor viden og forklaret så tilhørerne blev holdt i ånde og fik noget at tænke over.

Skulle Ebbe selv vælge emne, kunne valget sagtens falde på de væsentlige problemstillinger der knytter sig den hastige befolkningstilvækst i Afrika og i den muslimske verden, islamiseringen samt igangværende og sandsynlige fremtidige migrationsbølger. Også længe før det i Danmark blev delvist stuerent at berøre dele af dette problemkompleks, var Ebbe ikke bange for utvetydigt at give udtryk for sin ægte og dybe bekymring for at verdensfreden og stabiliteten i den vestlige verden vil blive bragt i fare som følge af den igangværende udvikling. Ebbe, der var medlem af Det Konservative Folkeparti, havde ikke stor respekt for det flertal af politikere der efter hans vurdering stak hovedet i busken i stedet for at gøre de omtalte problemstillinger til genstand for politisk behandling.

Historisk forfatter.

Ebbes forfatterskab er lokalhistorisk, personalhistorisk og militærhistorisk. Herunder blandt andet:

Kildeparken; glimt fra garnison og militærmusik.

Søren Møllebygger og hans slægt; Skagen oplevet gennem fem generationer.

Aalborg og garnisonen.

Hærens Flyvetjeneste for, nu og fremtiden.

Samt en lang række artikler.

St. Stapris.

Ebbes følte sig allermest hjemme på ejendommen St. Stapris, der ligger i den nordvestlige udkant af Sulsted Bakker, der udgør den nordvestlige del af det område der

